



Vindinge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

I Byhornet har vi tidligere bragt nedenstående beretning.

Fra arkivets gemmer har vi fundet en fotokopi, hvorpå der med håndskrift er anført ”Dagbladet 1908”. Inden trykningen af dette Byhorn drog arkivlederen til Roskilde Bibliotek og gennemlæste Dagbladet fra 1908 fra januar til april uden at finde historien. Så blev Roskilde Tidende fundet frem og sandelig; den 20. januar 1908 er følgende at læse i:

Roskilde Tidende

Gl. Roskilde Amt Folkeblad og Avertissementsavis

Dagblad for Roskilde-, Køge- og Lejrekredsen

Mandag Aften, den 20. Januar 1908

Et Barn er gået vild og tilbragt 12 Timer på Marken.

I Fredags Aftes, efter at Vindinge Skolebørn havde været i Reerslev Forsamlingshus til Dilettantforestilling, blev en 13-aarig Pige, Margrete Hansen, vildfarende. Hun kom paa en eller anden Maade fra de andre Børn, og i Stedet for at gaa mod Syd gennem Stærkinde til Vindinge er hun gaaet den modsatte Vej gennem Reerslev By og ud ad den saakaldte Flintebjerg Vej. Fra denne Vej er hun saa kommen ud i en Gdr. Dons tilhørende Kalve Fold, og her har hun efter sit eget Udsagn gaaet og strejft omkring hele Natten uden at kunne finde hjem. Hendes Tøj var en Del iturevet af Pigtraadene, ligesom hun selv havde faaet en del Rifter paa hænderne. Ukendt, som hun var der paa egnen, var det maaske godt, at hun ikke kom ud af Foldene; ellers kunde det let være gaaet hende meget værre, end det gik. Først Kl. 10 Lørdag Formiddag naaede hun Vindinge; hun havde da gaaet paa Marken i 12 Timer. Hun befinder sig efter Omstændighederne vel efter den Tur; men man kan jo nok tænke sig hendes Husbonds og Madmoders Ængstelse, da Pigen om Morgenen ikke var kommen hjem. Den lille Pige var hjemmehørende paa Hastrup Mark, men tjente paa en Gaard i Vindinge.